

Wie laat de hond uit? / #26 Suppen met je hond (Audiotranscript)

Marieke: Ik was afgelopen zomer in Frankrijk en toen was er ook een man, die had een sup mee. En die had een Cavaliertje en die stond de hele tijd op die sup en als de eigenaar 'm er even vanaf haalde, daar ging 'ie weer naar het water toe en wilde 'ie er weer graag op, dus die was echt helemaal gek op dat ding. Die stond er het liefst de hele tijd op. En als er dan onbekende mensen ook langskwamen dan vond 'ie het ook echt heel leuk als hem even heen en weer deden bewegen. Dus die hond was echt zo gelukkig.

Jet: Die was helemaal verslingerd aan z'n sup.

Marieke: Ja.

Jet: Ach, gos.

Marieke: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer.

Voice-over: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Jet, Lysbeth en Marieke over het leven met hun honden. Roy Hassink, die is eigenaar van een hondenspeeltuin. Hij vertelt je alles over de nieuwste trend: suppen met je hond. Maar we beginnen met de vraag van luisteraar Madelon.

Madelon: Met Madelon.

Jet: Hé Madelon, je spreekt met Jet van de podcast 'Wie laat de hond uit?'.

Madelon: Ha Jet. Hoi.

Jet: Hallo. Hé, ik vind het echt superleuk dat jij nou een vraag stelt over sporten met je hond, want ik weet toevallig dat jij nogal een sporter bent.

Madelon: Ja, dat klopt, klopt helemaal.

Jet: Even tussen neus en lippen door, 49 keer Nederlands kampioen schoolzwemmen, zo iets was het, hè?

Madelon: Schoolzwemmen ja, ook echt.

Jet: Ook dat. Hatsekidee. En drie keer naar de Olympische Spelen, dus op zich zou je kunnen zeggen: je hebt wel iets met sport.

Madelon: Ik heb zeker iets met sport en nog steeds hoor. Echt wel een rode draad in mijn leven, ik kan niet zonder.

Jet: Nee en waar je ook niet zonder kan, is inmiddels je hond.

Madelon: Nee, dat klopt. Daar kan ik ook echt niet meer zonder.

Jet: Nee, ja, dus als je die twee zou kunnen combineren, zou dat wel echt helemaal geweldig zijn?

Madelon: Ja, zeker, zeker. Het is een hond met heel veel energie, dus dan weet je het wel.

Jet: Ja, en aangezien jij nogal een waterratje bent ook...

Madelon: Ja.

Jet: Hebben wij vandaag iemand te gast die toch wel een vrij unieke vorm van sport op het water heeft ontwikkeld met de hond.

Madelon: Dat is leuk, daar ben ik heel benieuwd naar.

Jet: Nou, ik ga hem het hemd van het lijf vragen. Totdat 'ie in z'n zwembroek staat, hoor, en dan ga ik niet verder. Maar wie weet kan ik je motiveren om iets nieuws te gaan doen met Puck.

Madelon: Nou, dat zou zo maar eens kunnen.

Jet: Want ik vind het een hartstikke leuke vraag. Ik kom je ongetwijfeld nog een keer tegen met Puck. Maar ga vooral even luisteren naar de suggestie die we voor je hebben.

Madelon: Nou, dat ga ik zeker doen.

Jet: Oké. Tof, dank je wel, hè?

Madelon: Oké.

Jet: Joe.

Madelon: Ja, graag gedaan. Doeg.

Jet: Doeg.

Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me zou kunnen voorstellen.

Jet: Hallo, ik ben Jet. Mijn hond heet Poppy en ze was een zwerver, maar is nu de koningin van Rotterdam.

Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk, zes jaar geleden, verliefd op werd.

Jet: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen, wij hebben allemaal het allerleukste hondje van de hele wereld.

Marieke: Dat zeker.

Voice-over: Aflevering 26: suppen met je hond.

Jet: Oké, nou, ik heb een hele leuke vraag binnengekregen van Madelon. En Madelon is nogal een sporter, ze heeft drie keer meegedaan aan de Olympische Spelen, is 49 keer Nederlands kampioen schoolzwemmen. Dus ja, dat is wel iemand die van sport houdt. Ze heeft sinds kort een hondje. Nou ja, de vraag is dan als volgt: ik wil graag gaan sporten met mijn hondje over een tijdje. Want ze wil gaan hardlopen, maar aangezien ze zwemster is, is het water natuurlijk ook echt een plek waar ze zich als een vis in het water voelt. Dus nou ja, goed, Marieke en Lysbeth zijn er natuurlijk zoals altijd bij. Aangeschoven is ook Roy. En Roy die doet suppen met honden, nou ik had er werkelijk nog nooit van gehoord, Marieke?

Marieke: Ja, een collega van me stelde het voor om een keertje samen te gaan doen, dus dat is ook voor het eerst dat ik dat hoorde.

Jet: Echt waar? Ja, ik vind het hilarisch, Lysbeth, jij?

Lysbeth: Ja, onze hondenschool biedt dat ook aan.

Jet: O, echt?

Lysbeth: Ja.

Jet: En heb je het al eens geprobeerd?

Lysbeth: Hij houdt niet van water, dus ik denk niet dat ik hem er een plezier mee doen.

Jet: Oké, ja en jijzelf?

Lysbeth: 30 graden en hoger, dat is niet zo heel vaak hier in Nederland.

Jet: Ja, ik ben ontzettend onhandig en ik krijg het al benauwd onder de douche. Ja, en ze zeggen vaak: honden en baasjes gaan op elkaar lijken. Dat klopt, want ik krijg Pop ook met geen stok het water in. Maar heel veel andere honden vinden het geweldig en daarom ben jij waarschijnlijk iets gaan beginnen met suppen en honden. Roy, je moet het toch echt even gaan uitleggen, hoe zit dat precies?

Roy Hassink: Tja, ik heb een hondenspeeltuin en de hondenspeeltuin zit in de zomerdag dicht, omdat ik dat bij het zwembad heb in Eibergen.

Jet: Ja.

Roy Hassink: En toen zijn een paar mensen vanuit de hondenspeeltuin gaan suppen en ben ik meegegaan om te kijken. En toen had ik daarnaast zoiets van: o, die mensen vinden het zo mooi en de honden vinden ook best wel leuk. Alleen het moet iets op een andere manier. Ik vond niet helemaal dat het op de juiste manier ging.

Jet: En wat ging er dan mis, volgens jou?

Roy Hassink: Het was in de eerste plaats niet echt suppen, het was meer dobberen op een meertje.

Jet: Ja, ja.

Roy Hassink: En ze werden gewoon in één keer, ook al hadden ze nog nooit zo'n plank gezeten, samen erop en het water op geduwd en begin maar.

Jet: Zoek het maar uit, ja.

Roy Hassink: Begin maar en ik heb daar echt wel mij in verdiept en dat helemaal aangepast. Langzaam eraan wennen, eerst de mensen zelf laten suppen, zodat die eerst vertrouwd zijn met de plank.

Jet: Ja, want ik kukel er meteen vanaf dan valt zo'n hond ook in het water, dat is natuurlijk geen goed idee.

Roy Hassink: Ja, en dat werkt natuurlijk niet.

Jet: Nee. Tell me about it.

Roy Hassink: Absoluut niet. Dus ik heb daar helemaal een soort programma voor gemaakt en we hebben een hele mooie route hier. Want de hond, die zal nooit uit zichzelf denken van: ik ga lekker op die plank mee met het baasje, want het is maar een raar ding natuurlijk.

Jet: Ja, en het wiebelt natuurlijk een beetje gek. Dus dat is toch een beetje onwennig, denk ik.

Roy Hassink: Heel onwennig en spannend, en ja, sommige die springen er gelijk af en ze kunnen toch goed zwemmen. Ik heb zelf altijd het hardste geschreeuwd: het is niks voor mijn honden, want mijn honden houden niet van water. Ik heb een Teckel die absoluut niet van water houdt en een Eurasier die ook niet water houdt, absoluut geen zwemmers nou, die blijven juist staan op de plank.

Jet: O ja.

Lysbeth: Omdat ze bang zijn om eraf te gaan.

Jet: Die zijn dan toch op het water, maar ze hoeven niet het water in.

Roy Hassink: Nee, ze hoeven er niet in. Ze zullen dus ook niet uit zichzelf springen. En ze kunnen wel zwemmen en ze vallen er wel eens per ongeluk af. Dus dan hengel je ze er gauw weer op, en dat doen ze de tweede keer niet weer.

Jet: En hoe merk je dan dat het leuk is voor baasjes en honden om samen te gaan suppen?

Roy Hassink: Dat merk je zodra de neus omhoog gaat en ze gaan onderweg geurtjes opsnuiven. Ze gaan rondkijken, ze doen indrukken op, ze gaan naar de watervogels kijken. En halverwege stoppen wij altijd op het hondenstrand, en dan mogen ze eraf. En dan kunnen ze wat leuks doen. Dat is één van de belangrijkste dingen in de hondensup, dat ze eraf kunnen. En meestal, als je daarna weer weggaat springen ze er vanzelf alweer op en dan doen we het laatste stukje. En als je dan weer bij de auto bent, zeg maar, dan zijn ze ook hartstikke moe van alle indrukken, van het staan op de plank. Alle indrukken die ze hebben gehad, het stabiliseren, alles met elkaar.

Jet: Ja, precies, dat is ook niet zomaar iets.

Roy Hassink: Ze zijn echt helemaal munt na de tijd.

Jet: Ja, ik denk ik ook hoor.

Lysbeth: En doe je ze een zwemvestje aan, of hebben ze gewoon niks aan?

Roy Hassink: Ik doe ze een zwemvestje aan voor honden die echt slecht kunnen zwemmen. Die krijgen een zwemvestje aan en voor de rest, honden die gewoon goed kunnen zwemmen, is het niet nodig.

Lysbeth: Maar hoe weet je dat de hond kan zwemmen?

Roy Hassink: Dat vraag ik van tevoren, dat is ook eendingetje wat bij de aanmelding staat

van: kan de hond zwemmen? Heeft een hond ooit gezwommen? Als ze niet hebben gezwommen wil ik daar eigenlijk niet mee gaan suppen, want als ze eraf vallen dan is het zwemmen waarschijnlijk of kan meteen verpest zijn voor het leven van de hond.

Jet: Ja, ja, dat is ook niet echt de bedoeling, natuurlijk. Moet wel leuk zijn.

Roy Hassink: Toch komt het vaak voor dat mensen, dat zou komen: ja, mijn hond heeft nog nooit gezwommen. Altijd het zwemvestje aan en altijd eerst even van tevoren even laten zwemmen, kijken of ze het kunnen.

Jet: En of ze het ook leuk vinden.

Roy Hassink: En of ze het leuk vinden, dat ook. Daar kijken we heel erg naar, vinden ze het niet leuk, komt ook wel eens voor, gaan we gewoon terug.

Jet: Ja, ja. Want daar schiet je natuurlijk helemaal niks mee op.

Marieke: Nee, het gaat denk ik wel ook om plezier samen maken en als alleen de eigenaar plezier heeft, dan is dat niet helemaal het doel, denk ik.

Roy Hassink: Op het rondje dat wij maken, meestal nemen ze ook toeschouwers mee en die zetten we meestal op het hondenstrandje. En als het dan niet gaat, dan kunnen ze de hond meer terugnemen aan de riem. Daar kan je allemaal lopend naar toe als het moet. En dan kunnen wij rustig verder suppen, zonder hond, zodat het baasje er ook nog plezier aan heeft.

Jet: Maar even, ik bedoel, op een gegeven moment, je hebt een hondenspeeltuin, is natuurlijk superleuk. Je ziet van alles en nog wat daar naar binnen komen lopen en spelen met elkaar. Waren er meteen veel mensen enthousiast om met de hond te gaan suppen?

Roy Hassink: Van de hondenspeeltuin?

Jet: Ja.

Roy Hassink: Niemand.

Jet: O? Nee?

Roy Hassink: Nee, die willen alleen maar koffie drinken en de hond laten ze maar lekker lopen. Dat dacht ik dus ook: ik heb een hondenspeeltuin en ik heb meteen een volle bak, nou er kwam niemand.

Madelon: Oké, maar het is wel goed gekomen, neem ik aan?

Roy Hassink: Ja, ze komen uit heel Nederland.

Jet: Oh echt?

Roy Hassink: Ja.

Jet: En komen er dan andere mensen naar jou toe om te leren om ook supcursussen te geven met je hond?

Roy Hassink: Ook gehad, ja zeker. Ja, ik heb wel mensen die dachten van: nou, dat ga ik ook doen. Hoe moet dat? Nou, kom maar even langs. Iemand uit Ommen is er geweest. En ook gewoon, ja mensen die zoiets voor zichzelf, natuurlijk willen leren, dus ik verkoop ook sups af en toe. En dan zijn ze enthousiast en kopen ze zelf een sup en daarnaast zie je leuke foto's dat ze op vakantie zijn geweest met de hond en de sup.

Lysbeth: Heb je een speciale plank voor hondensuppers? Zijn dat andere planken dan waar je zelf op supt?

Roy Hassink: Nee, dat niet, maar wel één van de betere qua kwaliteit, in de wat duurdere sups.

Jet: Ja, want wat is dan iets waar je op moet letten? Als je dat zou willen doen, wat is dan speciaal beter voor een hond?

Roy Hassink: Een wat bredere plank, zo breed mogelijk, dat is ja, hoe stabiel dat 'ie is. Niet een goedkope nemen. Want die buigen vaak door. En dan wordt 'ie ook niet stabiel, ja, echt een beetje een goeie plank ben je toch wel veel geld voor kwijt.

Jet: En wat is veel geld?

Roy Hassink: Echt een goeie: 1000 euro.

Lysbeth: Zo.

Jet: Tjonge, zo. Dure hobby.

Marieke: Ik was afgelopen zomer in Frankrijk en toen was er ook een man, die had een sup mee. En die had een Cavaliertje en die stond de hele tijd op die sup. En als de eigenaar hem er dan even vanaf haalde, dan ging 'ie weer naar het water toe en wilde 'ie er weer graag op. Dus die was echt helemaal gek op dat ding. Die stond er het liefst de hele tijd op. En als er dan onbekende mensen ook langskwamen dan vond 'ie het ook echt heel leuk als ze hem even heen weer deden bewegen. Dus die hond was echt zo gelukkig.

Jet: Die was helemaal verslingerd aan z'n sup.

Marieke: Ja.

Jet: Ach, gos.

Marieke: Echt heel leuk om te zien.

Jet: Wat is dan precies datgene wat een hond leuk vindt aan het suppen? Want ik vind het, kijk het gezicht alleen al zo'n hond op een sup, is natuurlijk hilarisch. Maar wat vinden ze er zo leuk aan?

Roy Hassink: Nou ja, het kijken, de geurtjes op het water en die van mij, die gaat af en toe af om ergens lekker te kunnen graven, dus het is net als autorijden naar iets leuks toe.

Jet: Oké, dus het is echt de reis en het samenwerken.

Roy Hassink: Alles met elkaar. Sommigen hebben heel veel lekkers bij zich, heb ik nooit. Ik geef niks onderweg. Baru, bijvoorbeeld, ik hoef de plank maar in de tuin neer te leggen en hij gaat er al op staan.

Jet: O echt? Wat grappig. En is er ook nog een, hè dat je zegt: nou, die hele kleine hondjes

zou ik niet doen? Of dit soort honden zijn er niet voor geschikt? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?

Roy Hassink: Gewoon proberen.

Lysbeth: Met een Newfoundlander lijkt het me lastig om er zelf nog bij te passen.

Roy Hassink: Nou, ik heb Newfoundlanders zat gehad, gaat perfect.

Lysbeth: Echt?

Jet: Nee joh. Serieus?

Marieke: O joh. Maar om dat dan ook in evenwicht te houden met zo'n hond erbij.

Lysbeth: Ja, precies, ja.

Roy Hassink: En volgens mij was het baasje lichter dan de hond. Een kwestie: een goeie plank.

Jet: Ja, ja.

Lysbeth: Maar je hoeft geen extra bovenkant?

Jet: Dus met een enorme Deense Dog kan ik gewoon bij jou aankomen en zeggen: hé Pop... Nou Pop klinkt een beetje dom, laten we even een stukje suppen.

Roy Hassink: Ja, ja. De Newfoundlander is toch wel een beetje max. Ik heb iets groter nog gehad, wat echt wel richting de 80 kilo ging en die was echt zo groot.

Jet: Dan moet je gewoon een heel vlot bouwen eigenlijk.

Roy Hassink: Ja, die paste er echt niet op, dat ging niet meer, wel een klein stukje.

Jet: Oké, en hoeveel mensen heb je dan op een dag, die met de hond gaan suppen?

Roy Hassink: Ik doe nooit meer dan twee groepen op een dag. En ja het mooiste is een groep van zes.

Jet: Oké, waarom?

Roy Hassink: Dan heb ik nog overzicht. Bij het strandje waar ik begin, is het niet zo heel groot. Je moet ze allemaal op het water zetten, dat duurt even een tijdje. Ja, er zit best wel veel tijd in voordat je weggaat, het rondje wat ik maak is maar twee kilometer.

Jet: Nou, twee kilometer vind ik nog best een end om te suppen.

Roy Hassink: Ja, dat is niet ver.

Jet: Nee? O.

Roy Hassink: Het langste wat ik er ooit over gedaan heb, is drie uur.

Jet: O, jeetje.

Marieke: Ligt er natuurlijk ook aan wie je bij je hebt qua groep.

Roy Hassink: Dat ging niet.

Jet: En waar ligt dat dan aan?

Roy Hassink: Honden die er continu in springen, wat niet gaat. Ach, ze hebben allemaal plezier.

Jet: Als ze plezier hebben, maakt het toch niet uit, heb je drie uur plezier.

Lysbeth: Maar je komt nergens.

Jet: Nee, ja, maar als je gaat spelen, kom je ook nergens.

Roy Hassink: Of ja goed, soms heb je ook mensen die meer babbelen dan peddelen.

Marieke: Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen dat als ik daar zou staan, dat dat zou gebeuren. Maar hoe ga je daarmee om? Want ik kan bijna aangeven dat als ik met Mila zou gaan suppen, die zou de hele tijd het water in gaan. Die blijft, denk ik, niet zolang op die sup staan, want die vindt het water echt te leuk. Dus ja, kan je dan suppen met je hond?

Roy Hassink: Ja, dat kan. Toch er goed opzetten, dat 'ie er niet af springt.

Jet: U hoort, dit zijn geen geluiden die wij maken. Dit is de hond van Roy.

Marieke: Je hoorde net ook al een kwispelstaart tegen de tafel.

Jet: Ja.

Roy Hassink: Nee, echt erop zetten, bij het eerste begin al, niet eraf springen. Dat is het beste. Ikzelf ga mee met een bootje, elektrisch bootje.

Jet: Ja, ja. Lekker dan, tuurlijk.

Roy Hassink: Voor mensen...

Marieke: Misschien moeten wij ook maar vragen of we op dat elektrische bootje mogen.

Roy Hassink: Voor mensen waar het niet of moeilijker gaat, dan neem ik de sup op sleep en dan houden ze de hond vast. Zodat je samen een soort rust creëert en ja, meestal krijg ik ze op het einde van de rit, dan kunnen ze gewoon samen suppen, zonder dat de hond erin springt.

Jet: Oh kijk aan! Dus jij hebt eigenlijk overal wel aan gedacht onderweg.

Roy Hassink: Ja, absoluut, want ja, soms gaat het niet en en we maken wel een ronde die je dus af moet maken. En vandaar dat bootje, dan sleep je en dan kun je de hond vasthouden en geruststellen en dan gaat het meestal goed. Of ik sleep de boot mee en de mensen kunnen ook altijd teruglopen.

Jet: Ja, ja, dus het is niet uit luiheid dat jij in een bootje gaat zitten en je andere mensen laat suppen?

Roy Hassink: Beetje wel natuurlijk.

Jet: Dat zeggen we er natuurlijk niet bij.

Roy Hassink: Nee, nee. Het is er eigenlijk door gekomen dat ooit iemand wat niet ging en die heeft de sup onderweg laten liggen, zodat ik verder moest en die sup bleef liggen. En dan moest ik hem later ophalen en je kunt er met de auto niet bijkomen vandaar dat ik dat bootje in gedachten heb. Met een bootje heeft zoveel voordelen. Het is niet altijd leuk voor mij, want ja voor mezelf suppen is ook natuurlijk hartstikke mooi. Maar het is wel weer mooi voor mijn honden, ik heb er twee, ik maak ook heel veel foto's onderweg en vanuit een bootje met twee honden, op de sup dan lukt dat niet, maar in het bootje gaat het prima.

Jet: Oh ja, dan hebben de mensen natuurlijk ook nog een leuk aandenken aan een leuke dag met de hond. Wat leuk! Hoe zijn de reacties, Roy?

Roy Hassink: Heel goed, heel goed. Ze vinden het allemaal prachtig. Ze komen wel echt uit heel Nederland, van Groningen tot zelfs België heb ik gehad en Duitsland.

Lysbeth: Duitsland is niet zo heel ver weg hier.

Roy Hassink: Nee, dat klopt, maar België is wel een aardig eindje.

Marieke: En ligt er ook aan waar in Duitsland, want het kan alsnog ver zijn.

Roy Hassink: En Den Haag overal kwamen ze vandaan.

Lysbeth: Maar je vraagt dan aan de hond, kan 'ie zwemmen?

Marieke: Vraag je dat aan de hond, ja?

Lysbeth: Nou ja, je vraagt aan de eigenaar: kan de hond zwemmen? Maar niet aan de eigenaar: kan je wel suppen, kan je zelf wel zwemmen?

Roy Hassink: Ja, zelf zwemmen natuurlijk ook.

Jet: Ja.

Marieke: Dat is op zich wel belangrijk.

Roy Hassink: Ze nemen ook vaak kinderen mee.

Jet: O.

Roy Hassink: Dat kan ook nog. En wat ook vaak voorkomt is dan dat ze graag willen dat het kind de hond neemt, en dat werkt ook vaak niet.

Jet: Nee.

Lysbeth: Nee, zeker niet als ze jonger dan tien zijn.

Roy Hassink: Nee.

Jet: Ja, ik heb met Mila ook, ga ik wel over van die luchtkussens, zeg maar heen. En de eerste keer dat we dat deden, was ze echt van: wat is dit en dan zie je haar ook heel moeizaam haar balans terugvinden, terwijl als ze dat meerdere keren heeft gedaan, gaat ze er veel soepeler overheen. En ik denk dat dat hetzelfde is als je met een sup het water op gaat, dat ze dat ook veel beter leren.

Roy Hassink: Alleen bij de hond gaat het veel sneller, dan bij de mens.

Jet: Ja, die ruiken ook beter, zijn eigenlijk met heel veel dingen veel beter.

Roy Hassink: Vier poten.

Lysbeth: Vier poten ja.

Roy Hassink: Is veel beter.

Jet: O ja, dat scheelt natuurlijk ook. O, dus dan moeten wij eigenlijk ook gewoon op handen en voeten.

Marieke: Dan wil ik het helemaal zien als je gaat suppen op handen en voeten.

Jet: O, meine Güte, ik zie al totaal gestoord uit natuurlijk als ik op zo'n ding stap, want ik ben daar echt onhandig in.

Roy Hassink: Er zijn heel veel mensen die een grote hond hebben en die gaan niet staan. Die gaan gewoon op de knieën.

Jet: Oh toch wel? En zitten ook. of niet?

Roy Hassink: En als het water echt nog aan de koude kant is, dan raad ik dat ook aan.

Jet: Ja. Ja, dat snap ik wel. Dan heb je ook minder de angst om te vallen en dan kun je dat ook langzaam leren, denk ik, om op te staan.

Marieke: Van welke maand tot welke maand ben jij geopend?

Roy Hassink: Vanaf dat het water rond de 15 graden is, dan pas begin ik echt.

Marieke: En wanneer is dat ongeveer?

Jet: Ik heb geen idee.

Roy Hassink: De ene keer is dat soms al in april, in het begin en afgelopen jaar was dat pas eind mei.

Jet: O, jeetje.

Marieke: Dus daar kan wel een verschil in zitten?

Roy Hassink: Ja, want weet je wat het is als die hond de eraf valt, die staat op die sup, die krijgt het koud.

Marieke: Ja.

Roy Hassink: Omdat 'ie staat. in, Dat wil je gewoon niet.

Marieke: Gaan we het toch weer over de hondenbadjassen hebben, net als een vorige keer.

Jet: Ja. Nou Madelon, ik hoop dat ik je heb kunnen motiveren om misschien een keer de sup op te stappen met je hondje. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere sporten die je kunt gaan doen met je hond. Daar gaan we het natuurlijk ook een keer over hebben.

Marieke: Tuurlijk.

Jet: Maar ik denk dat we nu even de hond uit gaan laten.

Marieke: Dat denk ik ook.

Jet: Denk je niet? Het heet tenslotte 'Wie laat de hond uit?'. Roy, dank je wel.

Roy Hassink: Geen dank.

Jet: Ja, en zorg dat je bootje heel blijft, want zinken is ook niet handig dan. Dank je wel Marieke, dank je wel Lysbeth. En als je nou eens een leuke vraag hebt, laat het ons vooral even weten, want dat vinden we natuurlijk leuk. En wie weet kunnen we je op goede ideeën helpen. Oké, doeg.

Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Als je deze podcast interessant vindt, schroom dan niet om er anderen over te vertellen op social media of in het echte leven. Er schijnen mensen te zijn die niet van het bestaan van deze podcast weten. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcastapp. En nog beter is het als je een review achterlaat, want dan wordt onze podcast beter vindbaar voor andere hondenliefhebbers. Heb jij ook een vraag voor de deskundigen? Stuur dan een mail naar podcast@smuldier.nl. Enne...vergeet niet je hond extra te verwennen vandaag. Doei.

Voice-over: Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, die haal ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller-, allerlekkerste

eten. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou, zijn ze niet geweldig, mijn mensen?