

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

Linda Zegers: Laat ik dat nou één keer zeggen: honden zijn niet bezig met het plegen van een coup, zodra ze het huis betreden.

Jet Sol: Deze podcast word je aangeboden door Smuldier. Het allerlekkerste hondenvoer.

Voice-over Paul: Welkom bij een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?' Drie baasjes over het leven met hun hond. Gedragsdeskundige Linda Zegers van Stichting Hulphond geeft een heleboel tips. Maar we beginnen met een vraag van luisteraar Anneke.

Jet Sol: Hallo Anneke!

Anneke: Hallo

Anneke: Ja, ik heb inderdaad een vraag.

Jet Sol: Nou, stel hem.

Anneke: Ja, we hebben sinds kort een puppy, Cooper, in huis.

Jet Sol: Gefeliciteerd.

Anneke: Ja, dankjewel.

Jet Sol: Ja, leuk hé, zo'n puppy.

Anneke: Ja, we zijn er echt stapeldol op. Absoluut, we zijn er blij mee. Ik merk wel dat we allemaal op onze eigen manier met hem omgaan. Met Cooper. En mijn vraag is, is dat wel handig? Is dat wel duidelijk voor de pup? Snapt hij dan wel wie de baas is? Daar ben ik benieuwd naar.

Jet Sol: Ja, je wilt een goed handvat hebben om voor het hondje duidelijk te maken naar wie hij wel en niet moet luisteren.

Anneke: Ja, inderdaad.

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

Jet Sol: Ja, want ik kan hieruit concluderen, Anneke, dat je gewoon drie of misschien wel vier, als ik je man meereken, kinderen in huis hebt.

Anneke: Ja, inderdaad, twee kinderen en een puppykind. Inderdaad ja, klopt.

Jet Sol: Nou veel succes daarmee, Anneke! Ik ga dit voorleggen aan ons panel en aan de deskundigen, om zoveel mogelijk goede tips voor jou eruit te halen. Blijf je luisteren?

Anneke: Jazeker, bedankt.

Jet Sol: Bedankt voor je vraag, hè!

Anneke: Is goed.

Jet Sol: Fijne dag!

Marieke van Werven: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me zou kunnen voorstellen.

Jet Sol: Hallo, ik ben Jet. Mijn hond heet Poppie. Ze was een zwerver, maar ze is nu de koningin van Rotterdam.

Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk zes jaar geleden verliefd op werd.

Jet Sol: Eén ding hebben we allemaal gemeen. Wij hebben allemaal het allerleukste hondje van de hele wereld.

Zanger: Wie laat de hond uit? Woef, woef, woef, woef, woef. Wie laat de hond uit? Wie laat de hond uit?

Jet Sol: Aflevering 4. Wie is nou eigenlijk de baas? Dames, Anneke wil graag weten: hoe laat ik de pup weten wie hier de baas is? Want ik heb een gezin en iedereen gaat op z'n eigen manier met de hond om. Misschien is dat herkenbaar ook? .

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

Lysbeth: Ik woon alleen met de hond. En die is de baas.

Jet Sol: [Gelach]

Marieke: Ik krijg de rillingen als iemand zegt: hoe word ik de baas over mijn hond? Dan denk ik: je hebt toch een hond omdat je het geweldig vindt! Je hebt toch een hond, omdat je samen wil werken, samen dingen wil oppakken? Niet om maar even te vertellen wat hij allemaal moet doen en dat hij maar altijd naar je moet luisteren omdat jij de baas over hem bent.

Jet Sol: Baas zijn heeft voor jou een negatieve connotatie, dat is duidelijk. Je hebt moeite met hiërarchie?

Marieke: Nou, ik heb zelf geen moeite met hiërarchie, maar wel als je een hond hebt die het helemaal niet nodig hebt, dat jij streng bent, of tegen hem zegt wat hij persé nu moet doen. Die hond kan ook prima zelf keuzes maken. En hoe meer keuzes hij kan maken, hoe zelfverzekerder hij ook in het leven staat en hoe leuker het eigenlijk ook is om echt een samenwerking met je hond te hebben.

Jet Sol: Maar heb jij dan wel een duidelijk kader: dit mag wel en dit mag absoluut niet. En daar hou ik me altijd aan?

Marieke: Als het echt gevaarlijk wordt, dan zeg ik wel, want nou ja, ik kan goed om me heen kijken of er verkeer aan komt. En dan denk ik: o, ik blijf nog even wachten en eh nou ja, honden, kunnen dat over het algemeen ook wel redelijk, maar...

Jet Sol: Ik moet de eerste hond met een verkeersdiploma nog tegenkomen hoor, Marieke!

Marieke: Je weet het niet. Als het gaat over de veiligheid, dan kan ik ook wel een keer roepen: oh nee, je moet nu echt niet oversteken. Dan geef ik wel een brul. Maar eigenlijk probeer ik het altijd voor die tijd te voorkomen, dat ik weet: oké, we lopen nu richting een hele drukke weg. Waarom zou ik je niet even gewoon aanlijnen. Dat hoeft niet boos, dat hoeft niet hard.

Jet Sol: Nee, maar wel duidelijk. We hebben bij ons thuis... Ik heb een zoon en een man en twee poezen. Die zijn de baas. Wij proberen ook wel echt met het gezin af te stemmen hoe we met de hond omgaan. Om ervoor te zorgen dat niet drie verschillende mensen, drie totaal verschillende regels hanteren. Want ik snap dat zelf al niet, daar ben ik gewoon niet

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

slim genoeg voor en ik ga ervan uit dat het niet goed is voor mijn hond. Dus ja en jij zegt, de hond is de baas. Dus nu kijken we de richting uit van Linda Zegers, onze hondendeskundige. Fijn dat je er weer bij bent.

Linda Zegers: Ja, leuk

Jet Sol: Ja, Anneke staat nog helemaal aan het begin, die heeft een puppy. Die pup moet weten hoe ze moeten navigeren in dat gezin.

Linda Zegers: Ja, je moet het zo zien. Iemand is eindverantwoordelijk. Dat is altijd in elke relatie, of in elke werksituatie, is er iemand eindverantwoordelijk voor het resultaat. Het woord baas klinkt voor mij, net als bij Marieke. Omdat we de associatie hebben dat mensen dan ook bezig doen, want dat zegt het woord.

Linda Zegers: Je kunt beter zeggen dat je de manager bent, de gezinsmanager.

Jet Sol: Kun je daar mee leven, Marieke?

Marieke: Ja, sowieso, maar ook wat Linda zegt. Je hebt een negatieve associatie ermee. Het is dus ook als ik tegen iemand zou zeggen: oh ja, jij bent de baas van de hond. Dan denkt iemand, die gaat al gelijk...

Jet Sol: Wie is de manager van de hond? [gelach].

Linda Zegers: Het is belangrijk. Hoe zie jij jezelf ten opzichte van je hond? Je hoeft niet een soort heer en meester te zijn.

Jet Sol: Ja, ik vind het wel grappig. Want jij zegt heel duidelijk, Lysbeth, de hond is de baas. Maar als we het nu gaan hebben over de manager, hoe vind je het dan dat de hond jouw manager is? Dat lijkt me toch ook een beetje gek.

Lysbeth: Ik denk uiteindelijk: ik vind dat ik eindverantwoordelijk ben voor de hond. Want ik koop z'n eten. Ik bepaal hoe de dagindeling wordt gemaakt.

Linda Zegers: Dus ik vind dat ik de manager ben, maar de hond bepaalt of we lang gaan lopen of kort gaan lopen. Of de hond zegt: ik wil graag naar het tuincentrum en ik wil niet naar het speelweidje.

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

Lysbeth: Dan loop ik achter hem aan, dan laat ik hem z'n dingetje doen.

Jet Sol: Oké

Lysbeth: Of soms moet ik snel lopen. Dan doe ik effe snel een rondje rond de flat.

Linda Zegers: Het belangrijkste is: ben jij gelukkig met de situatie waarin jij je met je hond bevindt? Ik kan iedereen een probleemhond aanpraten, als ik mijn best doe. Dan zeg ik: wat jouw hond nu doet is wel een probleem, hoor! Terwijl, hoezo? Als jij daar geen last van hebt, is het toch geen probleem? Dat jij het prettig vindt dat jouw hond bij jou op de bank ligt. Prima, wat maakt mij dat uit.

Jet Sol: Ik vind het zo heerlijk dat jij niet zo streng bent. Dit mag wel en dit mag niet.

Linda Zegers: Het is helemaal niet realistisch. Het moet bij je passen en het moet bij je hond passen.

Jet Sol: Maar even op Anneke toegespitst, Linda. Want zij zegt: man, twee kinderen en we gaan allemaal anders om met die hond. Dat lijkt me dan ook weer niet handig, ook al zouden ze zich daar prettig bij voelen. Voor de hond lijkt me dat niet handig.

Linda Zegers: De regels zijn handig. Het is handig dat de gezinsmanager zegt: ik moet elke dag die bank stofzuigen, dus ik wil die hond er niet op hebben. Dan is het handig dat de kinderen niet denken, papa en mama zijn niet thuis, dus we doen hem stiekem op de bank. Op het moment dat papa en mama thuiskomen en geïrriteerd worden, dat voelt die hond ook. Dat is voor de hond heel onduidelijk. Maar je hoeft niet een kopie van elkaar te worden, want iedereen is z'n eigen individu. Ik heb acht honden. Al m'n hele leven woon ik met een roedel honden. Vanaf mijn volwassen leven heb ik meerdere honden. Honden onderling hebben allemaal hun eigen relatie met de ander. Dus daar is ook niet een heel duidelijke regel: deze hond staat bovenaan en dan hebben we een nummer één tot en met acht. Nee, nummer één en nummer acht, als je het even zo wil noemen, van die bij mij in huis gekomen zijn, hè. Dus hond A en B, kun je beter zeggen, die hebben een relatie. Hond B en C hebben een relatie en hond A en C hebben hun eigen relatie.

Jet Sol: Dat is gelijk aan mensen. Wij kijken ook niet niet in rangen, maar je hebt met iedereen toch een beetje een andere relatie. Dat is prima, maar de basisregels moeten dan hetzelfde zijn. Wat zijn dan bijvoorbeeld de drie basisregels die voor Anneke handig kunnen zijn om te hanteren, voor haar en haar hele gezin?

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

Linda Zegers: Ik vind: nee is nee. Daar moet je consequent in zijn.

Jet Sol: Ik kijk nu naar Lysbeth. Is dat ook bij jou zo? Nee is nee?

Lysbeth: Ja [gelach]

Linda Zegers: Je kunt per keer besluiten of het een 'nee' is. Dus je kunt wel zeggen: bij wijze van spreken. De ene keer heb ik zin om met jou te spelen, dus als je met je speeltje komt, ga ik met jou spelen. En de andere keer heb ik er geen zin in. Dan doe ik het niet.

Jet Sol: Ja.

Linda Zegers: Het is ook niet erg. Dat zie ik ook bij honden onderling. Ze laten zich ook soms overhalen om het toch te doen. Is ook niet erg. Alleen op het moment dat jij dat elke keer zou doen. Dan leert jouw hond natuurlijk heel snel: uiteindelijk lukt het toch. En dan wordt die soms steeds dwingender in het creëren.

Jet Sol: Dat zie je met hele kleine kinderen ook, hè! Ik zie iedereen hier aan tafel knikken.

Linda Zegers: De leersystemen in je brein werken precies hetzelfde.

Jet Sol: Oké, dus regel één is echt, nee is nee.

Linda Zegers: Nou, consequent zijn in wat jij wilt. Dus als jij iets niet wilt, dan zeg je nee, kleine kinderen kunnen dat niet zelf goed regelen. Dus op het moment dat je kind zegt: nee, moet jij je hond uitleggen wat dat betekent. En je kunt met een klein kind bijvoorbeeld heel goed afspreken: een manier om duidelijk 'nee' te zeggen bijvoorbeeld: ik blijf stilstaan. Ik sla m'n armen over elkaar en ik zeg nee. Dan ga jij vervolgens als volwassene aan die hond uitleggen: dat betekent dat jij weg moet lopen. Dan help je hem daarmee. Dan kun je 'm eerst meenemen, je kunt bij je kind gaan staan en met je lichaamstaal het extra verduidelijken. Er zijn veel manieren om dat te doen. Dan kies je iets waar jij je prettig bij voelt. Maar belangrijk is op het moment dat iemand iets zegt, iets wil. Dat je dan ook met z'n allen zeg: oké, als je zegt: dit wil ik niet, dan zorg je ook dat het stopt.

Marieke: M'n schoonouders hebben dus een Border Collie en die komt altijd met alles aanzetten. Het maakt niet uit of er een balletje ligt, want anders pakt ze wel een appel. En dan gaat ze dat elke keer zo tegen je aandrukken en dan blijft ze maar drukken, blijft maar

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

drukken. En uiteindelijk is er altijd wel iemand die zegt: nou, nu hou je eens op, en ondertussen gooien ze de bal weg. De volgende keer denkt de hond: nou, oké, ik moet nog iets langer doorgaan, nog langer blijven aanstalten blijven maken, dat ik heel graag wil spelen, want dan wordt die bal of die appel weggegooid. Dat gaan ze dus op een gegeven moment ook wel doen.

Linda Zegers: En ze lezen steeds: die irritatie loopt op, ze gaan hem zo gooien. Ja, dat weten ze ook. Ze weten ook precies bij wie het wel en niet gaat lukken.

Jet Sol: Wij zijn nu pas bij de eerste tip. Je hebt vast ook wel een tweede.

Linda Zegers: Het allerbelangrijkste, dat is misschien nog wel belangrijker als consequent zijn, is dat je je pup vanaf het begin af aan leert, in handen, in mensen, in lichaamsdelen, wordt niet gebeten. Het is superbelangrijk. Op het moment dat je hond het dan toch doet. In plaats van versnellen, wat mensen vaak doen, probeer te vertragen.

Jet Sol: Leg eens uit. Dat snap ik niet.

Linda Zegers: Stel je voor, je steekt je hand uit en je hond hapt naar je hand. Wat doen mensen? Versneld hun hand terugtrekken. Maar eigenlijk moet je hem stilhouden, want op het moment dat je dit doet, reageert de pup op die beweging.

Jet Sol: Die denkt alleen maar dat het meer spelen is.

Linda Zegers: Die denkt dat is spel.

Lysbeth: Nee, mijn hond kent het commando: pak je speeltje. Wat 'ie wel eens doet is zo'n trekspelletje. Dan grijpt hij wel eens mis. En dan vind 'ie het leuk om in mijn bovenbenen te bijten. Dan zeg ik gelijk: pak je speeltje. En dan hou ik dat weer voor z'n bek.

Lysbeth: In het begin deed 'ie het wel eens, want het is natuurlijk heel leuk om een beetje te knauwen. Maar dat doet ie niet meer.

Jet Sol: Oké

Linda Zegers: Maar dat is wel een manier om te kijken. Kijk, alle puppies krijgen, zo rond die 12 weken heb je dat vaak, dan zie je dat spelletje steeds een beetje ruiger worden. En dan

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

zie je dat ze bijvoorbeeld tijdens het spelen steeds dichterbij je hand komen. En dan ineens zit per ongeluk je velletje ertussen. Het is niet omdat 'ie de baas wil zijn. Laat ik dat nou één keer zeggen: honden zijn niet bezig met het plegen van een coup, zodra ze het huis betreden. Nou dat!

Jet Sol: Dat is wel een fijn idee, hè, dames.

Linda Zegers: Dat is niet zo. Honden willen niet per se de baas zijn. Jongens, kom op! Hun zintuigen zijn beter als die van ons. Ze zijn sneller in hun reactievermogen ze hebben grotere tanden. Als ze de baas willen zijn, worden ze de baas. Punt. Dat willen ze niet.

Jet Sol: You made your point. Honden willen geen coup plegen. Ik denk dat Anneke daar ook heel blij mee is.

Linda Zegers: Dat is niet zo. Alleen ze zijn wel op zoek naar: wat zijn de regels?

Jet Sol: Dat is dus consequent zijn. Niet laten bijten. Whatever happens, maar laat dat niet toe. En wat is nummer drie? Die zijn niet te laten bijten, whatever happens, maar laat dat niet toe. Ik kom zo bij je terug, Marieke. Wat is nummer drie?

Linda Zegers: Zorg dat je een speeltje altijd bij je hebt. Zorg ervoor dat je hond de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Dus is 'ie een beetje zenuwachtig. Moet 'ie de boel een beetje verkennen. Neem je hem mee ergens naar toe. Geeef hem ruimte om zichzelf te zijn en probeer niet je hond steeds te maken in wie jij had bedacht dat 'ie was.

Jet Sol: Dus jij zegt ook gewoon. Gun zo'n beestje ruimte en rust. Want dat kan je ook vertalen als rust. Ga er niet heel de tijd als een soort zenuwachtig duizendingendoekje achteraan.

Linda Zegers: Geef je grens aan. Hou je er aan. En laat hem binnen het kader gewoon zichzelf zijn.

Jet Sol: Oké, nou, dat zijn drie heldere tip, denk ik. Marieke, wat wilde jij zeggen?

Marieke: Ik denk ook echt, in een gezin, vooral met kinderen, is het heel belangrijk dat je ook aangeeft als gezinshondenemanager, hoe je het ook net noemde, de manager van de hond. Dat je aangeeft, soms moet 'ie gewoon even slapen en dan blijf je met je tengels van hem af. Want anders dan heb je wel dat die hond ook op een gegeven moment niet meer zelf zijn

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

rust kan gaan pakken, want hij kan elk moment van de dag gestoord worden en wakker gemaakt worden, terwijl hij ook af en toe lekker wil pitten.

Jet Sol: Nou ja, wat ik merk, ook bij kleine kinderen. Mijn hondje houdt erg van kleine kinderen. Ik weet niet of jullie hondjes ook van kleine kinderen houden, die van mij is er dol op. Maar ze voelt zich wel, denk ik, ongemakkelijk als kinderen er allemaal overheen gaan hangen. En die gaan dan ook heel excited, met hoge stemmetjes praten. Dus ik probeer dan altijd uit te leggen, ga er niet overheen hangen en probeer niet te schreeuwen. Doe ik het dan goed?

Marieke: Ik denk dat het bij kinderen ook zo is dat ze er altijd op af gaan rennen. Het zou veel mooier zijn als zij gewoon rustig zitten en als een hond kan bedenken van heb ik daar eigenlijk echt zin in, of sta ik het maar even toe, omdat dat eigenlijk...

Jet Sol: Want ik denk dat dat voor Anneke ook handig is, met twee kinderen in huis en een pup. Dat die kinderen ook weten van als ik dit doe, dan bedoel ik het misschien wel goed, maar dat vindt de puppy niet fijn.

Lysbeth: Ik doe heel vaak huisbezoeken voor honden die uit het buitenland komen. Wat ik dan tegen de gezinnen zeg: ga aan tafel zitten met elkaar, met het hele gezin. Pak een briefje, schrijf voor jezelf op: wat mag de hond wel, wat mag de hond niet? En ga dan de tien punten met elkaar opschrijven wat je met elkaar vindt, wat de hond wel en wat de hond niet mag. Dus mag die op de bank, wat jij net zegt, dan mag 'ie bij iedereen op de bank. Mag hij oude sokken uit de mand pakken? Dan mag hij dat. Mag hij met zijn poten bij het aanrecht staan. Dan mag hij dat. Maar wil je dat niet? Eten wij eerst en dan de hond. Als dat de regel is in huis. Dan moet iedereen zich daaraan houden. En dan moet niet het kind van vier ineens z'n bakje neer gaan zetten.

Jet Sol: Dat vind ik wel een hele goede tip.

Marieke: Waarom zou je eerder willen eten dan de hond?

Lysbeth: Sommige mensen hebben dat idee nog dat de baas eerder moet eten dan de hond.

Linda Zegers: Ik ken mensen die gaan eerst nog naast het eten van de hond zetten ze een pak met crackers. Dan gaan ze eerst zelf twee crackers eten, terwijl die hond kijkt, en dan geven ze dan het eten. Want dat is de regel.

Jet Sol: Dat is wel iets waar we het ook nog over moeten gaan hebben. Als we het over

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

honden gaan hebben, dat lijkt me wel duidelijk, dames. Dan kunnen we daar eindeloos over doorpraten. Regels en hoe voed je je hond op. Daar komen we zeker nog een keer op terug. Ik denk dat de dingen die je nu hebt aangegeven, voor Anneke heel duidelijk kunnen zijn. Dat ze ook niet te strak zijn, zodat ze ook nog wel hun eigen gezin kunnen blijven. Zijn er misschien nog een paar andere leuke dingen die de dames willen delen? Want die tien tips van jou vind ik bijvoorbeeld ook wel een hele goede.

Linda Zegers: Het is supergoed om met elkaar een soort overeenkomst te maken, omdat ook je kinderen dan betrokken zijn bij die hond. En ook afspreken, als je uit school komt, dan kun je even met de hond spelen, en daarna gaat de hond weer even slapen. Dus...

Jet Sol: Als je daar een officieel moment van maakt..

Linda Zegers: Dat is voor kinderen veel makkelijker om te accepteren dat hij op andere momenten even niet beschikbaar is. Je moet het proberen zo te maken dat het past in jouw dagelijkse leven. Probeer niet te veel... Tuurlijk moet je in het begin aanpassen. Dat staat buiten enige discussie. Maar probeer zo snel mogelijk te zeggen: oké, de kinderen komen, weet ik het, ik heb geen kinderen, maar die komen om drie uur uit school. Dan drinken we een kopje thee. Dan mag je daarna even met de hond spelen. Als jullie naar bed gaan, ga ik jullie een verhaaltje voorlezen of gaan jullie de hond een verhaaltje voorlezen? Verzin iets en dan heb je dat ritueel. Wat ik nog wel even wil vertellen. Dat is wel heel belangrijk. Je hebt verschil tussen een hond die het leuk vindt om interactie aan te gaan. Dus dat noemen we een sociale hond. Maar je hebt een ander aspect van een hond z'n karakter en dat is: sociaal tolerant. Sociaal tolerant betekent: hoe vergevingsgezind ben jij als iets jou overkomt wat je niet prettig vindt. Bij kinderen heb je sociaal tolerante honden nodig. Dus als ik jou net hoor vertellen over jouw hondje, vind jouw hond kindjes waarschijnlijk heel interessant. Hij is niet per se heel sociaal tolerant. Dus op het moment dat jouw hondje iets overkomt wat die niet prettig vindt, dan geeft die daar duidelijk zijn grenzen in aan. Dat is niet erg, hè, dat is prima. Alleen op het moment dat mensen die grens niet kunnen lezen, niet erkennen. Dan heeft jouw hond bijvoorbeeld eerder de noodzaak om daar nog een actie op te ondernemen. Dat zie je ook vaak bij herplaatshonden. Die zijn sneller in het communiceren: hé, dat wil ik niet. Als bijvoorbeeld een Golden Retriever die over het algemeen bekendstaat, dat die wat sociaal toleranter zijn.

Jet Sol: Beetje goezakkerig, he!

Linda Zegers: Sociaal tolerant betekent niet dat je het prettig vindt. Het betekent alleen dat je denkt: nou ja, laat maar. Ik maak er geen probleem van.

Jet Sol: Dat is ook een beetje inherent aan het leven, ook voor honden, hoe goed we ook

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

voor ze willen zorgen. Je kunt niet de hele dag alleen maar huppelend de Sound of Music neuriën over de bergen. Zo werkt het ook niet, toch? Hoe graag we dat ook zouden willen, maar ik denk dat je een aantal goede punten, dat we hier een aantal goede punten voor Anneke hebben kunnen verzamelen om het leuk te houden voor de pup.

Marieke: Ik denk dat het heel goed is. Op het moment dat je hond dus iets doet wat je eigenlijk denkt van: nou, ik doe dit zo consequent. Ik ben altijd netjes met je aan het wandelen en we trainen altijd dat je, dat we samen wandelen, dus zonder dat er spanning op de lijn staat.

Jet Sol: Ja.

Marieke: Maar toch trek je af en toe nog, hoe kan dat? En dan moet je echt gaan kijken van, wat doen de andere mensen in jouw huishouden, en is dat net zo zoals jij er mee bezig bent?

Jet Sol: Je moet daar altijd scherp op blijven. Je kunt een goede opvoeding geven, maar je moet altijd scherp blijven om te kijken hoe je het goed kan blijven houden. Is het niet gewoon het leven zelf, dames? Ik denk dat Anneke heel aardig op weg kan, om een zo goed zo goed mogelijk leven te gaan leiden met man, kinderen en pup. Ik hoor goedkeuring onder de tafel vandaan komen van de andere pup. Dames, dank je wel. En, mochten de luisteraars nog brandende vragen hebben...

Marieke: Kom maar door!

Jet Sol: Kom maar door.

Lysbeth: Tot de volgende keer.

Jet Sol: Zo is dat. Woef

Voice-over Paul: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?' Heb jij ook een vraag? Stuur dan een mail naar ons via podcast@smuldier.nl. Abonneer je op deze podcast via één van de bekende podcastkanalen, zoals Spotify, Google of Apple podcasts. En, vergeet vandaag niet je hond uit te laten. Doeg, tot de volgende keer.

Voice-over acteur: Je houdt van ze. En daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, die haal ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller-

Wie laat de hond uit? / #4 Wie is de baas? (Audiotranscript)

allerlekkerste eten. Ik ben Max. Ik ben een Smuldier. Smuldier: het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou! Zijn ze niet geweldig, mijn mensen!